

Απόδραση στην Αίγινα

Αγαπητοί συναδέλφισες και συνάδελφοι

Η άνοιξη έχει προχωρήσει για τα καλά! Με τις δροσερές αλλά και πιο ζεστές ημέρες της μας δημιουργεί την διάθεση για μια μικρή ,ενδιαφέρουσα , ευχάριστη αλλά και οικονομική απόδραση...

Σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη και ευχάριστη παρέα και να αποδράσουμε κάπου εδώ κοντά, που αλλού στο αγαπημένο νησί της Αίγινας, μια ώρα και 15 λεπτά απόσταση από τον Πειραιά.



Το σημείο συνάντησης μας και η αναχώρηση θα γίνει από το λιμάνι του Πειραιά, στην Πύλη Ε8. Θα συγκεντρωθούμε στις 8,30 πμ την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, μπροστά από το πλοίο Blue Star Ferry, μισή ώρα πριν την αναχώρηση που είναι στις 9,00 π.μ. Ο καθένας θα φθάσει εκεί με το μέσο που θα επιλέξει. Θα μοιράσουμε τα εισιτήρια τα οποία θα έχουμε βγάλει από προηγούμενη μέρα.

Είναι σημαντικό να εκδώσουμε νωρίτερα τα εισιτήρια προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις θέσεις και καλύτερη τιμή, οπότε με την δήλωση της συμμετοχής σας στο Σύλλογο έως και την **Παρασκευή 17 Μαΐου 2019**, είτε τηλεφωνικά είτε με email, (Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 ,info@ssem.gr) θα σας δίνεται και ο λογαριασμός για την κατάθεση του αντιτίμου το οποίο συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 24 ευρώ. Εναλλακτικά για τυχόν διευκρινήσεις, σας γνωρίζουμε και τα τηλέφωνα δύο εκ των μελών της ομάδας που είναι υπεύθυνα για την εκδρομή της Αίγινας : Ζέλα Φυκούρα 6978447771, Δέσποινα Βρουβάκη 6944207887.

Η τιμή περιλαμβάνει εισιτήρια πλοίου, ΚΤΕΛ, και ξεναγό. Δεν περιλαμβάνονται οι εισοδοί των μουσείων , αρχαιολογικών χώρων και φαγητό.

Άφιξη μας στο λιμάνι της Αίγινας στις 10.15 π.μ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα μας έχει ως εξής:

Περιήγηση στη Πόλη.

–Πύργος Μαρκέλλου (τμήμα οχύρωσης από την εποχή της Ενετοκρατίας – στέγασε την Αντικυβερνητική Επιτροπή 1826-28 πρίν την άφιξη του Καποδίστρια).

–Καποδιστριακά κτίρια (Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο , Ευνάρδειο , Κυβερνείο). Τα κτίρια αυτό είναι εντός της πόλης με εύκολη πρόσβαση πεζή. Το Ορφανοτροφείο της Αίγινας ήταν το 1ο ελληνικό δημόσιο κτίριο που κατασκευάστηκε με εντολή του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και με σκοπό να φιλοξενήσει τα περίπου 600 ορφανά παιδιά που είχαν διασωθεί στο νησί την περίοδο της Επανάστασης του 1821, προσφέροντάς τους στέγη, φαγητό και εκπαίδευση.

–Μητροπολιτικός Ναός Αίγινας , όπου έγινε η υποδοχή και η Ορκωμοσία του Ι. Καποδίστρια το 1828. Στέγασε για ενα διάστημα την Βουλή.



Επίσης το σπίτι του Κανάρη (κοντά στην πλατεία Εθνεγερσίας) , το σπίτι του Βαρβάκη, τον πύργο του Ζαΐμη κοντά στην περιοχή Πλακάκια, το σπίτι του Κουντουριώτη αλλά και των Σπυρίδωνα και Χαρίλαου Τρικούπη.

Σημειώνουμε ότι προς τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού, η οικονομία της Αίγινας ανθίζει χάρη στο εμπόριο και κυρίως χάρη στην αλιεία, την επεξεργασία του σφουγγαριού, την ευρεία χρήση του αιγινήτικου πωρόλιθου, την παραγωγή των πασίγνωστων αιγινήτικων κανατιών αλλά και του κρασιού.

Αυτή την εποχή οι πλούσιοι καπεταναίοι σφουγγαράδες κι έμποροι κτίζουν πολλά ακόμα από τα χαρακτηριστικής ομορφιάς νεοκλασικά κτίρια της Αίγινας (γνωστά και ως «εθνικά»).

Στις 12 θα επιβιβαστούμε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, για την επίσκεψη στο χώρο του Ναού της Αφαιάς Αθηνάς. Ξενάγηση.



Από τους Προϊστορικούς κιόλας χρόνους (1300 π.Χ.) αποτελούσε έναν μοναδικό τόπο λατρείας. Το ιερό του όμως ήκμασε κατά τους Αρχαϊκούς Χρόνους, όταν οικοδομήθηκαν στην ίδια θέση τρεις ναοί με τον τελευταίο στη σειρά να διατηρείται μέχρι σήμερα.

Καφέ ή κάτι δροσιστικό στο καφέ του χώρου. (Όποιος θέλει μπορεί να έχει κάποιο σάντουιτς μαζί του, ο χώρος δεν διαθέτει φαγητό).

Επιστροφή μας στην Πόλη της Αίγινας περίπου 2,30μμ.

Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο Ιερού Δελφινίου Απόλλωνα (Κολώνα) και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αίγινας με πλήθος εκθεμάτων και σπουδαία κεραμική συλλογή , Ναός Δελφινίου Απόλλωνα , προϊστορικοί οικισμοί , τμήμα Υστερορωμαϊκού τοίχους πόλης.

Στη συνέχεια .έχουμε χρόνο για φαγητό όλοι μαζί ή όπως επιθυμεί ο καθένας. Επίσης αρκετό χρόνο για να συμπληρώσουμε τη βόλτα μας στα ιστορικά κτίρια

της πόλης, για μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης ή ακόμη και ... για μια βουτιά στη θάλασσα !



Συγκέντρωση στις 7.30μμ στην προκυμαία και αναχώρηση για Πειραιά στις 8μμ με το blue star ferry.
Άφιξη στον Πειραιά στις 9.15μμ περίπου.

Νομίζουμε ότι θα περάσουμε πολύ όμορφα!!

Οι φωτογραφίες και πολλές απο τις πληροφορίες απο το εξαιρετικό σάιτ Weloveaegina